

## ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ

Πατρίδα γάλανόλευκη και λατρεμένη Μάνα,  
τους γιούς σου πάψε να θρηνείς σαν πένθιμη καμπάνα.

Στη ζήση αυτή γερόντισσα ποτέ σου δε θα γίνεις,  
θα ζεις ντυμένη στις χαρές στα είκοσι θα μείνεις.

Περίφανη αρχόντισσα οι νέοι σου θα τρέξουν  
Ολόχρυσο, εαρινό, στεφάνη να σου πλέξουν.

Μικροί, μεγάλοι και παιδιά, θα σηκωθούμε όλοι,  
και με μελέτη και δουλειά, θα γίνεις περιβόλι.

Θα λυτρωθείς απ' τα δεσμά και πάλι όπως πρώτα,  
θα ζεις ξανά στη λευτεριά, στην αίγλη και στα φώτα.

Κι εκεί που πρώτα φώλιαζαν οι στεναγμοί κι οι θρήνοι,  
σε λίγο θα φυτρώνουνε τα ρόδα και οι κρίνοι.

Μητέρα είσαι των Σοφών και των Θεών πατρίδα,  
Μητέρα είσαι των τεχνών και των θνητών ελπίδα.

Σωκράτη, Πλάτωνα, ξανά και τον Αριστοτέλη,  
οι ξένοι θα διαβάζουνε σ' όλη την Οικουμένη.

Αισχύλο, Σοφοκλή, ξανά, αλλά και Ευριπίδη,  
στα θέατρα τα θερινά θα παίζονται οι θρύλοι.

Και το Αρχαίο φώς ξανά θα λάμψει σαν την δάδα,  
Θ' αναφωνούνε οι λαοί: "Σ' ευγνωμονώ Ελλάδα!"

Βάλε μάνα, βάλε, βάλε στο κεφάλι,  
τη χρυσή κορώνα σαν και πρώτα πάλι.

Ζήσε μάνα, ζήσε, ζήσε μέσ' τα κάλλη,  
σε μυρτιές και δάφνες όπως πρώτα πάλι.

Σε πήγαμε ψηλά, ψηλά στον ουρανό  
Να μη σε βρει ποτέ, μαχαίρι φονικό.

Να γίνεις περιβόλι, χωράφι καρπερό,  
Να μη σε φτάνει βόλι και χέρι εχθρικό.

Να βλέπεις με καμάρι, ν' ανάβουνε οι φάροι  
Και τ' άγιο φως σου πάλι να διώχνει το σκοτάδι.

Η ιστορία η παλιά, τη Γη μας θα φωτίσει,  
Αξίες και ιδανικά ο κόσμος να γνωρίσει.

Θα γίνεις πάλι απ' την αρχή του πνεύματος κοιτίδα  
Τηγνόησης η κορυφή της σκέψης ηλιαχτίδα.

Το παρελθόν σου το χρυσό, οι ιερές κολώνες,  
Της Αθηνάς η ομορφιά, θα ζούνε στους αιώνες.

Στην Ολυμπία οι κριτές τους νέους θα βραβεύουν  
Την άμιλλα την Ευγενή και όσους θα πρωτεύουν.

Τον Παρθενώνα τον Λαμπρό, Ανατολή και Δύση,  
Την τέχνη του και τα γλυπτά, ξανά θα προσκυνήσει.

“ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ”



**ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ**  
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑΣ)

Γρ. Λαμπράκη 38 - 546 38 Θεσσαλονίκη • 2310 215659

**ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ**  
**Α' ΒΡΑΒΕΙΟ**  
**ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ**

για την συμμετοχή του στον 12ο Παγκόσμιο Ποιητικό Διαγωνισμό

της Αμφικτυονίας Ελληνισμού

*Για το ποίημα με τίτλο: ΕΛΛΑΣΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ*  
Θεσσαλονίκη 25/07/2023

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτρης Μπουκόνης

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασιλική Αϊναλή